

# Tentoonstelling Adriaen Brouwer

## Stad Oudenaarde



Feest in Oudenaarde, want Adriaen Brouwer (1606-1638) is terug in zijn geboortestad! De Vlaamse Meester is even groot en vernieuwend als Rubens en Rembrandt. Een dertigtal topwerken is overgevoerd uit befaamde collecties in Europa en Amerika. Bestemming: het mooie stadhuis van Oudenaarde, waar het MOU zijn intrek heeft (Museum van Oudenaarde en Vlaamse Ardennen). Een unieke kans om de virtuoze kunstwerken van Brouwer van dichtbij te zien.

Brouwer vat de grote emoties in kleine schilderijen. Hoe kunnen wij de bezoeker helpen om die voluit te beleven? We verwelkomen je met een grootse projectie: de hoogtepunten in leven en werk van Brouwer heb je meteen mee. In de tentoonstelling zelf zoeken we de 'verbindende stilte'. We tasten de ruimte af tussen jou en het schilderij. We spelen met licht. Brengen ritme met kleur. Het opzet: bezoekers laten verstillen, mensen verbinden met schilderijen. Ook de jonge bezoekers trekken we Brouwers wereld binnen, met een parcours op hun maat.

Tekst en uitleg? Brengen we kort, bondig, en groot. Een heldere uitleg verpakt in een heldere typografie. Toegankelijkheid, altijd al ons stokpaardje, trekken we door tot pure vanzelfsprekendheid.

